

## Vrede zij met jullie

Een paar weken geleden hebben we Pasen gevierd. En over anderhalve week vieren we Hemelvaart. Pasen is natuurlijk een geweldig feest, het feest van de opstanding, het feest van het leven, de dood overwonnen, het feest van vergeving ook.

Het duurde even voordat al zijn leerlingen geloofden dat Hij echt uit de dood was opgestaan. Jezus liet zich zien, eerst aan de Maria's, daarna aan de leerlingen die het getuigenis van de vrouwen niet konden geloven. Daarna aan Tomas die er niet bij was en die het getuigenis van de andere leerlingen niet kon geloven.

Het was toen al, zelfs voor degenen die hem het meest nabij stonden, moeilijk om te geloven dat Jezus was opgestaan uit de dood. En ook vandaag de dag is geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan vaak een struikelblok...

Laten we lezen.

### Johannes 20

*<sup>19</sup>Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Vrede zij met jullie!' <sup>20</sup>Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. <sup>21</sup>Nog eens zei Jezus: 'Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.' <sup>22</sup>Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. <sup>23</sup>Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'*

De leerlingen konden niet geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan. Ze konden het niet geloven op basis van het getuigenis van de ander. Het was nodig dat Jezus zichzelf liet zien. En zo gaat het nog steeds. Jij gelooft omdat de Heer zich, *ik weet niet hoe*, maar aan jou heeft laten zien. Ik bedoel geen fysieke verschijning, zoals hij zich liet zien aan de leerlingen. Maar Hij heeft jou *Zijn leven, Zijn aanwezigheid, Zijn vreugde* laten ervaren.

De woorden die Jezus sprak zijn veelzeggend:

### Johannes 20

*<sup>19</sup>.... Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Vrede zij met jullie!'*

Het eerste wat Jezus zegt na zijn opstanding is 'Vrede'. Vrede is wel een heel erg actueel onderwerp. *De wereld waarin we leven staat in brand en snakt naar vrede.* En laten we hopen en bidden dat de rust wederkeert op de plaatsen waar zoveel leed is als gevolg van oorlog, in Oekraïne, in het Midden-Oosten, in Soedan, enz.

Toch is de vrede waar Jezus over spreekt iets wat verder gaat dan het 'ontbreken van oorlog'. Het is groter, dieper en rijker (fundamenteler misschien). *Iedereen begrijpt dat vrede die wordt afgedwongen door iemands arm op de rug te draaien, geen echte vrede is.*

Als Jezus over vrede spreekt dat gaat dat over het Hebreeuwse woordje 'Shalom'. Het is een woord dat diep geworteld is in het Joodse denken. *Want dat was de wereld van Jezus en zijn toehoorders.*

- Shalom/vrede heeft te maken met heelheid, met gezondheid, met in balans zijn.
- Shalom/vrede heeft te maken met harmonie. Mensen die in harmonie zijn met God, met zichzelf, met elkaar en met de schepping.
- Shalom/vrede heeft te maken met welzijn. Denk aan gezondheid, veiligheid, geborgenheid, verbondenheid.
- Shalom/vrede heeft te maken met gerechtigheid, zolang er onrecht en onderdrukking is, is er geen shalom.
- Shalom/vrede is niet statisch(of passief), shalom is iets waar je aan deelneemt, iets wat je actief kunt bevorderen.

Shalom is eigenlijk het leven zoals God het bedoeld heeft. Shalom is de wereld zoals die ooit zal zijn. (not yet)
--

Als Jezus zegt: 'Vrede zij met jullie' dan zegt Jezus ook:

Jullie maken deel uit van mijn nieuwe wereld, jullie maken nu al deel uit van mijn koninkrijk. (already)
--

En de leerlingen ontvangen dat, ze kunnen nu geloven dat hun Heer is opgestaan.

Johannes 20

*<sup>20</sup>Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.*

De leerlingen geloven dat de Heer is opgestaan uit de dood. Ze ontvangen Zijn vrede, Zijn Shalom. Ze beseffen dat ze deel zijn van Gods nieuwe wereld, van Zijn Koninkrijk.

Shalom is in eerste instantie iets persoonlijks.  
Deelhebben aan Shalom betekent wandelen op de weg van 'Heelheid, harmonie, welzijn, verlangen naar gerechtigheid'

Jezus zegt tegen iedereen: 'Vrede zij met jullie'

Het is door geloof dat je dit ook gaat ervaren, dat je hier ook actief deel aan hebt. Door geloof wordt het persoonlijk.

Het is het verlangen van God dat het goed gaat met jou en mij. Dat er gezondheid, heilheid is ons leven, dat er harmonie is in onze relaties, dat we ons geborgen en veilig weten bij God, dat we zijn passie ontvangen rechtvaardig te leven. Zijn zorg is in de eerste plaats voor jou persoonlijk. Zoals een vader het beste wil voor zijn kind. Of een herder voor zijn schapen (*zoals Jeanne vorige week vertelde*).

Shalom!

### Johannes 20

*<sup>21</sup>Nog eens zei Jezus: 'Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.'*

En dan ontvangen zijn leerlingen een opdracht.  
*Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.*

Maar Jezus herhaalt eerst de woorden: *Vrede zij met jullie*. Dat is echt belangrijk. Omdat je alleen vrede kunt brengen als je vrede hebt ontvangen.

Vredestichters zijn mensen die weten wie de bron is van vrede in hun leven. Ze weten dat vrede een gave is, een geschenk. Een geschenk dat we van de Heer krijgen. Niet door inspanning, maar door geloof, door verbinding.

De leerlingen van Jezus ontvangen shalom en krijgen de opdracht om shalom uit te delen. (*Ik gebruik het woord shalom om te voorkomen dat we alleen denken aan vrede, aan alleen het ontbreken van oorlog*).

Daar ligt ook onze opdracht. Niet allen praten over vrede en bidden om vrede, maar vrede worden, vrede doen, vrede belichamen.

Het gebeurt van in de kleine dingen:  
een gesprek dat herstelt, een houding die verzacht.

En sommigen worden geroepen voor grote dingen:  
opkomen voor wie geen stem heeft, zoeken naar recht waar systemen scheef zijn, bruggen bouwen in een verdeelde wereld.

### Johannes 20

*<sup>22</sup>Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest.'*

Jezus weet dat Hij binnenkort definitief teruggaat naar de Vader. Dat vieren we met Hemelvaart. Maar we weten dat Jezus had beloofd zijn leerlingen '*niet als wezen achter te laten*'. Hij had beloofd '*een andere pleitbezorger*' te zenden.

We weten dat Vader, Zoon en Geest alle drie God zijn en dat ze één zijn. De leerlingen waren door de fysieke aanwezigheid van Jezus verbonden met de drie-enige God, de bron van shalom.

### Johannes 20

*22Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest.*

De Heilige Geest komt in hen wonen. De verbinding met de drie-enige God is gewaarborgd. De verbinding met de bron van leven, de bron van shalom is gewaarborgd.

Veel mensen moeten bij het lezen van deze tekst denken aan wat er in het boek Genesis staat, als God de levensadem in de mens blaast. Het laat onze afhankelijkheid van God zien.

De vorige keer dat ik sprak, hebben we gelezen uit:

### Johannes 14

*26Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb. 27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.*

De leerlingen blijven verbonden met God, door de inwoning van de Heilige Geest. En dan weer die 'vrede', weer die 'shalom':

*27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.*

Het is de vrede die het gevolg is van verbinding met de drie-enige God. Het is de vrede die samenhangt met de inwoning van de Heilige Geest.

De vrede die God zijn leerlingen geeft is van een andere orde dan vrede in de wereld. De vrede van God, shalom gaat dieper, transformeert en herstelt.

### Johannes 20

*23Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'*

- Jezus heeft zijn leerlingen, Zijn vrede gegeven
- Hij heeft hun opdracht bevestigd, hun zending
- Hij heeft zorggedragen voor Zijn aanwezigheid (door de inwoning van Heilige Geest)
- En dan geeft Hij zijn leerlingen het mandaat om te vergeven!!

Zijn leerlingen worden uitgezonden om shalom te brengen door vergeving te schenken, net zoals Jezus vergeving geschonken heeft.

Paulus zal het later in de tweede brief aan de Korintiërs als volgt verwoorden:

### 2 Korintiërs 5

*<sup>19</sup>Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. <sup>20</sup>Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep.*

Als leerlingen van Jezus is ons de verkondiging van verzoening toevertrouwd. Als wij iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven...

Ik weet niet zeker, of we als kerk op deze manier bekend staan in de wereld. Het zou wel ons kenmerk moeten zijn.

Laten we onze roeping serieus nemen.

Wij zijn uitgezonden in deze wereld, *niet alleen*, maar samen met de Heilige Geest.

We zijn uitgezonden om Zijn shalom te belichamen, om Zijn shalom te zijn in moeilijke situaties.

De Heilige Geest leidt ons, helpt ons, draagt ons, onderwijst ons. De Heilige Geest geeft ons alles wat we nodig hebben.

Jezus zei, terwijl hij aan het kruis hing: *Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen.*

Paulus zei:

### 2 Korintiërs 5

*<sup>20</sup>Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep.*

Heer, help ons om uw boodschap van verzoening, uw mandaat tot het schenken van vergeving uit te leven.

AMEN